



De Pinksterbloem
4e Montessorischool

Nieuwsbrief

Nummer 1; 2 september 2016

Beste ouders,

De eerste schoolweek zit er alweer bijna op! Het was erg fijn om alle kinderen weer uitgerust en blij op school terug te zien. Het team, maar ook de kinderen en de ouders, hebben er zichtbaar weer veel zin in. Voor sommigen een bekend begin in dezelfde klas bij dezelfde juf. Voor anderen een spannend begin in een nieuwe bouw, een andere klas of met een andere leerkracht. In een aantal klassen zijn nieuwe leerkrachten gestart die zich in deze nieuwsbrief voorstellen.

Zoals u wellicht heeft gezien zijn alle klassen voorzien van nieuwe kasten. We hopen de tafels en stoelen na de herfstvakantie te hebben vervangen. De klassen en de gangen zijn opnieuw ingericht, zodat we meer gebruik kunnen maken van de algemene ruimten.

Dit schooljaar willen wij het innovatief leren verder implementeren. Tijdens de innovatieweken staan innovatief leren, ICT en cultuur extra in de belangstelling. We sluiten de innovatieweken af met een feest voor zowel ouders als kinderen.

Na evaluatie hebben we besloten de koningsspelen te vervangen door een echte sportdag. De bovenbouw mag zich Olympisch uitleven op de atletiekbaan, de midden- en onderbouw sporten op school.

Onderwijsinhoudelijk gaan we dit jaar de ingezette veranderingen borgen en verder verdiepen om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te verbeteren.

Wij hebben weer zin om er een mooi schooljaar van te maken!

Met vriendelijke groet,

Valeri Ligterink

Belangrijke data en afspraken

woensdag 7 september	bijeenkomst klassenouders
maandag 12 september	informatieochtend 2 en 3 jarigen
donderdag 22 en vrijdag 23 september	studietweedaagse <i>alle kinderen vrij</i>
donderdag 29 september	MR vergadering OR vergadering
maandag 3 oktober	klassenavond
woensdag 5 oktober	bijeenkomst klassenouders
vrijdag 14 oktober	studiedag <i>alle kinderen vrij</i>
15 tot en met 23 oktober	herfstvakantie <i>alle kinderen vrij</i>

Vakantierooster 2016-2017

29 augustus 2016	Start scholen
15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016	Herfstvakantie
24 december 2016 t/m 8 januari 2017	Kerstvakantie
18 februari 2017 t/m 26 februari 2017	Voorjaarsvakantie
14 april 2017	Goede Vrijdag
17 april 2017	2e Paasdag
22 april 2017 t/m 7 mei 2017	Meivakantie
25 en 26 mei 2017	Hemelvaart
5 juni 2017	2e Pinksterdag
22 juli 2017 t/m 3 september 2017	Zomervakantie

Studiedagen 2016-2017

22 en 23 september 2016
14 oktober 2016
6 december 2016
6 februari 2017
13 april 2017
6 en 7 juni 2017
30 juni 2017

Andere afwijkende schooltijden

Maandag 5 december zijn de kinderen uit de OB en de MB om 12.00 uur vrij, de kinderen uit de BB om 12.30 uur. Donderdag 22 december vindt van 17.00 tot 18.30 het kerstdiner plaats. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij. Vrijdag 23 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij. Dit geldt ook voor de laatste schooldag vrijdag 21 juli 2017. De kinderen uit groep 8 hebben op vrijdag 14 juli hun laatste schooldag, vanaf 17 juli begint hun vakantie.

Sportdag

Midden- en bovenbouw: 5 juli 2017

Onderbouw: 24 mei 2017

Schoolgids

De nieuwe schoolgids is te vinden op onze website. <http://depinksterbloem.nl/ouderinformatie/de-school>

Bijgevoegd vindt u de bijlage van de schoolgids. Hierin vindt u de bezetting, de regels en aanvullende informatie aangaande dit schooljaar.

Ophalen oude tafels, stoelen en ander meubilair

Rond de herfstvakantie worden alle tafels en stoelen vernieuwd. De oude kasten zijn in samenwerking met een goede doelen stichting naar Israel gegaan voor het inrichten van opvangplaatsen voor vluchtelingen ter plaatse. De huidige tafels en stoelen willen wij ook een nieuw leven geven. Wij bieden u de mogelijkheid om een setje voor thuis aan te schaffen voor slechts 5 euro. De volledige opbrengst hiervan zal gaan naar Stichting Nubra. Dit is de stichting van juf Mariëlla die vorig jaar met pensioen gegaan is. De stichting Hulp aan Nubra is komend schooljaar het actie doel op de 4e Montessorischool. In Nubra (India) is Mariëlla op dit moment ter plaatse in overleg met een school over welke hulp nodig is.

Inmiddels hebben wij na de grote zomerschoonmaak al wat tafeltjes over in de hoogtematen 46 cm, 52 cm, 58 cm en een paar van 64 cm. Deze zullen wij op **woensdag 14 september** uitstellen in de hal. U kunt deze direct meenemen voor 5 euro. De rest zal rond de herfstvakantie worden aangeboden.

Even voorstellen:

Stef van Dijk

Mijn naam is Stef van Dijk, de nieuwe bovenbouwleerkracht van klas B. Sinds 2001 ben ik actief in het basisonderwijs. Ik heb altijd in de bovenbouw van het Montessorionderwijs gewerkt. In Amsterdam (de 9^e Montessorischool), Bussum (de Bussumse montessorischool) en nu dus de 4^e Montessorischool de Pinksterbloem. Momenteel woon ik in Edam. Ik ben getrouwd en heb twee zonen die beide op De Pinksterbloem hebben gezeten. Naast alle schoolperikelen heb ik kinderboeken geschreven, maak ik beelden, fiets ik soms hard op een antieke racefiets en leef ik me uit op een klimmuur. Ik hoop de ouders van mijn klas de komende maanden beter te leren kennen.

Mechteld Woutman

Ik ben Mechteld Woutman, ik kom uit Den Haag en ben in 1992 naar Amsterdam verhuist voor een managementstudie aan de hogeschool voor de kunsten. Na afronding heb ik een aantal jaren meegewerkt aan projecten in de webdesign en ICT. In 2003 heb ik als zij-instromer mijn Pabo-diploma gehaald. Ik werk nu alweer zo'n 13 jaar met veel plezier als juf in het Amsterdamse basisonderwijs. Inmiddels ben ik ook moeder geworden van twee dochters, die nu op de basisschool zitten. Ik hou verder erg van buiten zijn, wandelen, lezen (vooral kinderboeken; favo-schrijver is Joke van Leeuwen), naar musea, film en theater gaan.

In de afgelopen jaren ben ik me gaan verdiepen in het onderwijs aan kinderen voor wie het reguliere programma te weinig uitdaging biedt. Inmiddels heb ik de registeropleiding Specialist Begaafdheid gevolgd en ben ik lid van de landelijke beroepsvereniging. Ook geef ik op dinsdag en donderdag les aan groepen op de Day a Week School wat ik erg leuk vind en wat me veel voldoening geeft. Ik heb daarom ook veel zin om op de Pinksterbloem de midden- en bovenbouw plusklassen over te nemen van Fedor.

Floor ten Hoonte

Mijn naam is Floor ten Hoonte en werk alweer 7 jaar in het onderwijs.

Hiervoor heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt op de Roelof Venema school in Amstelveen.

Voor mij was het tijd voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden binnen jullie school in de onderbouw. Niet alleen de uitdaging maar ook de sfeer die ik voelde binnen het team en de school voelde erg goed. De keuze was daarom snel gemaakt, ik wil werken op de Pinksterbloem!

Leren vanuit eigen motivatie en zelfstandigheid spreekt mij enorm aan en daarom heb ik gekozen voor het Montessorionderwijs. Tegelijkertijd zit daar ook mijn uitdaging, dit jaar zal ik dan ook een opleiding volgen om mij op dit gebied verder te ontwikkelen. Door verschillende trainingen en een kindercoach opleiding, hoop ik iets extra's voor de school te kunnen betekenen rondom het thema gedrag.

Naast werken op school, zet ik mij ook al aantal jaar in voor Stichting de Ster. Zij organiseren kampen voor kinderen die op het gebied van zelfvertrouwen een boost kunnen gebruiken. Samen met jonge psychologen en algemene vrijwilligers creëren we een waanzinnig leuke week waarin kinderen in een veilige setting kunnen experimenteren met nieuw gedrag. De blij gezichten van de kinderen na zo'n week zijn onbetaalbaar. Ik woon in Amsterdam, geboren in Groningen en daar kom ik nog steeds heel graag. Niet werken is sporten, hardlopen, hockeyen en tennissen. En natuurlijk het leven vieren met alle mooie mensen om mij heen.

Aiah Al Ameen

Ik ben Aiah en een nieuw gezicht hier op de Pinksterbloem! Na drie leerzame jaren op de Pabo en andere scholen is nu de tijd aangebroken voor mijn laatste loodjes. Mijn laatste jaar en hierbij ook mijn jaar als LiO'er, ook wel leerkracht in opleiding, zal ik gaan volbrengen op de Pinksterbloem. Op de maandag en de dinsdag kun je mij vinden in de bovenbouw bij klas T en zal ik samen met Sascha ervoor zorgen dat dit weer een super schooljaar gaat worden. Naast lesgeven en mijn studie breng ik ook een groot deel van mijn tijd door met sporten. Krachttraining en yoga hebben mijn hart gestolen en die twee beoefen ik dan ook met veel liefde. Ik heb er zin in, op naar een prachtig schooljaar! Groetjes, Aiah.

Vincent Kemper

Hoi, ik ben Vincent. Ik zit in mijn laatste jaar van de Pabo aan de Hogeschool van Amsterdam en kom dit jaar op de donderdagen en de vrijdagen mijn LiO-stage lopen in klas A bij Tjalde.

Twee jaar geleden heb ik ook mijn stage gedaan op de Pinksterbloem in de middenbouw en de bovenbouw. Voordat ik aan de Pabo begonnen ben, heb ik een opleiding tot goudsmid afgerond. Ik kan die creativiteit goed gebruiken tijdens mijn lessen. Ik heb erg veel zin in het komende jaar op de Pinksterbloem!

David van Erkelens

Ik ben David, 34 jaar en bezig aan de laatste Pabo loodjes. Een verkorte LIO-stage en een scriptie staan het komende half jaar op de planning voor ik mijzelf echt meester David mag noemen.

Dit schooljaar begin ik voor het eerst op de 4e Montessori en zal ik samen met Diane klas G voor mijn rekening nemen in de middenbouw. Mijn vaste dagen zijn de maandag en dinsdag. Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk er enorm naar uit met deze klas aan het werk te gaan. Dit jaar zal ik voor het eerst echt helemaal zelfstandig de groep gaan draaien. Heel spannend uiteraard maar wel de stap en uitdaging waar ik aan toe ben. Vorig jaar heb ik ook al veel alleen mogen doen op Daltonschool "De Kleine Kapitein" maar het was nog geen echte LIO stage.

Ik ben naast het lesgeven aan kinderen gek op avontuurlijke reizen, sporten, films, koken en muziek. Tijdens mijn deeltijd Pabo opleiding ben ik er een jaar tussenuit geweest om een jaar lang op reis te gaan met mijn vrouw. Een reis die begon in Zuid-Europa en die ons via de "vendange" en wijnvelden van Bordeaux, het binnenland van Spanje uiteindelijk gebracht heeft naar Nicaragua, waar wij ruim 8 maanden vrijwilligerswerk gedaan hebben. We hebben daar onder andere zeeschildpadden verzorgd en beschermd en kinderen les gegeven in een achterstandswijk in Matagalpa, een grote stad in het noorden van het land. Een onvergetelijke ervaring en de stap die ik nodig had in mijn ontwikkeling om verder te kunnen met laatste jaar van mijn opleiding tot leerkracht.